

Nu, in januari 2016, was haar kampong tegenwoordig op de conferentie in Manokwari. Na twee maanden vindt in Betav Sarmi een conferentie plaats. Dan zal ongetwijfeld het ogenblik aanbreken, dat ook de mensen van deze kampong hun harten en deuren openen voor Jezus, de Verlosser en komende Koning van Israël. Ciska was net als de Samaritaanse vrouw, een instrument in Gods hand om voor haar dorp tot zegen te zijn.



Frits ten Bosch en Martha Dane trouwden onder de choepa. De bruidegom verbrapt het glas waaruit beiden gedronken hebben. Zelfs een bruiloft is niet volmaakt, zo lang Jeruzalem niet is hersteld!

Niet alleen kampongs in Papua worden bereikt. De visie betreft heel Indonesië. God heeft Israël immers verkoren om een zegen te zijn voor alle volken? En Indonesië is heel groot. Maar de visie voor het koninkrijk Gods is nog veel groter!

Er zou nog veel te vertellen zijn. De eenheid onder leiders, lokale bestuurders, en anderen: zij allen staan voor Israël. Geen concurrentie of naijver was te bespeuren. Natuurlijk moet elke 'Sanballat' en 'Tobia' die zich kan voordoen herkend worden. Zodat geen intimidatie en tegenwerking het zoeken van de vrede van Jeruzalem zal doen ophouden.

De boodschap voor Nederland

De laatste dagen in Jakarta begon ik aan mijn driedelige verslag: Wat ik leerde in Papua (1), wat ik onderwees in Papua (2) en - de onvermijdelijke vraag – wat doe je, als je terugkomt in Nederland? (3) De verantwoordelijkheid van eenieder die het Evangelie kent, is heel groot. Daarom kort maar krachtig een paar urgente zaken die op ons land en werelddeel betrekking hebben.

Het is vandaag of morgen voorgoed afgelopen met het hinken op twee gedachten. Het Woord van God is een en al openbaring. De dienst aan de ene ware God verdraagt geen enkele afgod naast zich! De Bijbel en de Koran kun je niet mixen. Dat is alleen al voor islamieten godslasterlijk, maar zeker ook voor volgelingen van Jezus! Hij is de enige weg tot de Vader. Er is geen redding en geen toekomst buiten Jezus, de Zoon van God, de Zoon van David.

Daarom is de enige keus waar de God van Israël alle volken en hun geestelijke en politieke leiders (ook Koning Willem Alexander en zijn gezin!) voor plaatst:

Samenzweren met Rome en alle machten die zij om haar vingers heeft gewonden. Maar dat betekent: geen toekomst, en geen deel hebben in het koninkrijk van de Messias. Want Zijn volk en Zijn stad Jeruzalem worden hersteld op de ruïnes van alle wereldrijken! Of....

De landen en volken en machten die niet wensen vernietigd te worden - dat is het enige alternatief! - zullen aan de dringende oproep die eerder uit Psalm 2 al klonk, gehoor dienen te geven: *'kust de Zoon, opdat Hij niet toorne...'*.

De keus is: in geloof en overgave vluchten tot Jezus Die op Golgotha de toorn van God over onze zonden droeg of anders... wordt de toorn van het Lam straks over ons uitgieten! (Openb. 6: 17). Wie God op Zijn hart blijft trappen, vraagt om het oordeel dat absoluut komt! Waarom de dood verkozen boven de geweldige bruiloft in Jeruzalem? De overgebleven volken zullen als de vriendinnen van de bruid met Israël en haar Bruidegom Jezus het feest mogen vieren, duizend jaar lang! En daarna de nog heerlijker voleinding!

Wij mogen ons bekeren. Van liefdeloosheid, van het wrede humanisme in wier handen het kind zelfs in de moederschoot niet veilig is! Van afgoderij, hoererij, ontrouw in het huwelijk, onbijbelse relaties die nimmer 'huwelijk' mogen heten, van schijnheiligheid, roddel, geldzucht, trots, hoogmoed, van...noem maar op. **Heel de kerk en heel het volk staan bij God in het krijt.** De gemeente van Christus voorop! Daarom is net nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als God nu



'De HEERE bouwt Jeruzalem, Hij vergadert Israëls verdrevenen' (Ps. 147:2)

eens een religieuze macht van vreemde bodem zijn gang laat gaan, en ons volk wordt in de grootst mogelijke benauwdheid gebracht? Dan hebben wij dat punt één voor honderd procent aan ons zelf te wijten. En punt twee kon dat wel eens het middel zijn in Gods hand om gemeente van Christus en volk weer terug te brengen onder de gezegende invloed van het Evangelie.

We eindigen met de lieflijkste uitnodiging op de laatste bladzijde van de Bijbel:
'En de Geest en de bruid zeggen: kom!
En die het hoort zegge: kom!
En die dorst heeft kome!
En die wil, neme het water des levens om niet!' (Openb. 22:17)

't Was anders

een andere kijk op Willibrord en Bonifatius



(A.Snijders)
Niet Willibrord en Bonifatius (8e eeuw) waren onze eerste zendelingen, maar Evangelisten uit Israël in de 1e eeuw!

€15,90

Op weg naar de troon (1/3)



Wat er omver moet, wil ons volk klaar zijn voor Jezus' koninkrijk.

€14,90

De Herder en de tempel (2/3)



Gods grote daden in zes duizend jaar geschiedenis. Thema's: verbond, Israël, feesten, opwekking, geschiedenis...

€19,90

Nederland, van hoer tot bruid (3/3)



Alle doemdenkers ten spijt, het roer gaat echt om in Nederland. Gods plan bergt een verrassing in zich...

€16,90

Samen bidden voor héél Israël



Bidden voor Israël, maar hoe? Wanneer de Bijbel de brandstof is voor je gebed, ook gemeenschappelijk...

€6,50

Sabbatsgedachten



In Sabbatsgedachten worden de feesten des HEEREN Bijbels belicht, de Messias bejubeld en staat Gods Woord centraal.

€12,50

Loflied op de bruidegom in een nacht van lijden



De bruid speelt een levensgevaarlijk spel, als zij haar geliefde aanvankelijk in de kou laat staan... In een nacht van lijden wordt haar hoogste loflied op haar Bruidegom geboren...

€1,00

Het Wilhelmus, Nederland en Israël



In woorden uit het Wilhelmus als 'een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot' klinkt een profetische taal die met de dag actueler wordt...

€1,50

'Tuhan Jesu, Ray Israel' 'De Heere Jezus is de Koning van Israël'

Ondanks alle inspanningen, kwam er geen doorbraak van Gods Geest in Papua. Totdat... Jezus niet alleen als de Zoon van God maar ook als de Koning van Israël werd beleeden. Spoedig zal Hij als de Messias op de troon van David in Jeruzalem regeren. Toen die proclamatie klaar en helder gehoord werd, begon de rivier te stromen.

Het volgende verslag van de opwekking in PAPUA-Indonesië met de boodschap die er voor ons land en volk uit voortvloeit is zowel hoopgevend als dodelijk ernstig. Moge deze boodschap de ogen en harten van velen uit ons eigen volk en de andere naties onder ons openen...

Hoe Nehemia er toe kwam, het goede voor Jeruzalem te zoeken

Ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen kunnen heel wat tweeebrengen. Dat ene bezoek dat zijn broeder Hanani met een delegatie uit Juda aan Nehemia in het verre Perzië bracht, had een kettingreactie ten gevolge. Gebed, vasten, schuldbelijdenis, pleiten op Gods beloften aan Israël en concreet gebed om medewerking van de koning om iets voor Jeruzalem te mogen doen. Het plan, in gebed geboren, werd uitgevoerd. God begon bij één man. Maar uiteindelijk werden - ondanks de tegenwerking van Sanballat en Tobia - de verbroken muren en verbrande poorten van Jeruzalem in tweeenvijftig dagen hersteld. Wanneer God de geest van een koning, en van een handjevol gelovigen opwekt, komt er ontzaglijk veel in heel korte tijd tot stand. Altijd gebruikt God daarvoor krachtige, toegewijde leiders. Zoals de profeten Haggai en Zacharia, de hogepriester Jozua, de nazaat van koning David, Zerub-

babel, de schriftgeleerde Ezra en de schenker Nehemia. Ook voor de opwekking onder de Papua's verkoos God Zich een instrument om dorpen, families en talloze anderen op te wekken, het koninkrijk van de Messias, Jezus, en het goede voor Jeruzalem te zoeken.

Hartelijk in Indonesië ontvangen

Toen Marthen Su mij november 2015 in Assen uitnodigde om een aantal weken naar Papua te komen, zei mijn hart onmid-



'De rivier Gods is vol water' (Psalm 65:10)

Nieuws, artikelen, boeken en geluidsopnames van lezingen vindt u op onze nieuwe website: www.jeruzalemofrome.nl

dellijk 'Ja!'. En ik dank God, dat Hij mij die gelegenheid gaf. Gebeden en ondersteuning van gemeenten en vrienden maakten het mij mogelijk, te gaan. Tussen 20 januari en 10 februari verbleef ik een dag of vijf in Jakarta en Bandung en veertien dagen in Papua. Wat een feest! Nauwelijks aangekomen in een voor mij totaal vreemd land, waar je niemand kent, word je hartelijk onthaald door een team van zes mensen, onder wie Marthen Su en mijn vertaler, Tonce, met enkele andere medewerkers van de Sion Kids Movement.

Het kleine begin van de Sion Kids Movement

Deze beweging ontstond, toen God de opwekkingsprediker Marthen Su ertoe drong, om voor Israël te gaan staan. Ik heb de plek gezien in de stad Sorong, waar hij tien jaar geleden, midden op een kruispunt, zijn mond begon open te doen voor Gods plan met Israël, tot zegen van alle volken. De politie dirigeerde de auto's een andere kant op. Het werk voor Israël begon met een groepje kinderen. Inmiddels zijn er hele dorpen die staan voor Israël. Ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, alleenstaanden.

Postbus 692
9400 AR Assen
INGbankrek. Uitgeverij:
NL051INGB0003817268
Ingeschreven in K.v.K.
onder nr. 04088724

Vertegenwoordigster:
Martha ten Bosch-Dane
Delftsestraatweg 272
2645 AE Delfgauw
015-3647312
06-28231390
marthadane@hotmail.com

Vragen, uitnodigingen, bemoedigingen:
J. den Admirant
Vondelstraat 18
7901 HR Hoogeveen
0528-220993/ 06-40872316
E-mail: j.den.admirant@ziggo.nl
of
jeruzalemofrome@gmail.com
www.jeruzalemofrome.nl

Nieuwsbrief nr. 2, 2016

Sinds eind 1993 verscheen er ca. driemaal per jaar een nieuwsbrief. Deze was voornamelijk gevuld met een boodschap, en bevatte daarnaast nieuws over ons gezin (familie Den Admirant) of rond activiteiten, vooral van de Stichting Eén kudde één Herder van waaruit ik van 1994 tot 2004 werkte. Eind 2007 werd de Uitgeverij Jeruzalem of Rome opgericht. In

maart 2015 verscheen onze eerste officiële Nieuwsbrief. U kunt deze nog aanvragen. Ook deze tweede Nieuwsbrief is niet gedateerd, van algemene aard en echt om te bewaren en te verspreiden. Extra nummers kunt u gratis aanvragen. Vermeld wel uw huisadres of emailadres. Uitnodigingen etc. voor speciale bijeenkomsten vouwen wij tussen deze Nieuwsbrieven in.

Wat een vreugde, hen met vlaggen te zien zingen, aanbidden en dansen voor de God van Israël, in grote blijdschap en overgave. Wat een kracht gaat daarvan uit.

Debora en Marcella, en al die duizenden kinderen

Eerder hoorde ik het volgende getuigenis. Een moeder in Jayapura was ernstig ziek. Zij lag op de intensive care. Haar dochter, Debora, ging erheen, en voor de plek waar haar zieke moeder lag, bad zij urenlang. Niet voor haar moeder, maar voor de vrede van Jeruzalem en het herstel van Israël. En...haar moeder genas. Niet dat het altijd zo gaat. Ik hoorde van mijn vertaler over het meisje, Marcella, uit een kampong een half uur rijden van Manokwari. Marcella kwam alle dagen naar de conferentie. Haar moeder overleed twee jaar geleden. Haar vader heeft weinig tijd voor haar, door de zorg voor het levensonderhoud. Zij staat alleen, maar danst voor de God van Israël! Het inspireerde mij tot een speciale preek voor de kinderen, op de derde dag van de conferentie.

Ik sprak over het meisje dat door Syrische soldaten geschaakt was, en wreed werd losgescheurd van het hart van vader en moeder. Maar wat een zegen, dat haar ouders haar opgevoed hadden in de vrede des Heeren. De paar woorden, recht uit haar hart, die zij in het vreemde land sprak tot haar meesteres, had tot gevolg dat een Syrische generaal, door God genezen, getuigde: *'Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël'* (2 Kon. 5:15). De les van deze geschiedenis is: de meest verdrietige omstandigheden kunnen niet belemmeren dat een kind tot zegen voor anderen is. Het meisje bij Naäman was een van de 'Sion Kids'!



De plek in Sorong, waar nieuwe gebouwen voor het onderwijs aan de SION KIDS gebouwd zullen worden.

Staan voor Israël

De Sion Kids Movement is een krachtige beweging van God. Dwars door de kerken heen. Niet dat alle kerken zich ermee verbinden. Maar de conferentie in Manokwari was wel georganiseerd door vier samenwerkende gemeenten ter plaatse. En dat is een zegen, ook voor die gemeenten! Op de conferentie waren veel leiders, pastoren, voorgangers, ook mensen uit de lokale en provinciale overheid, en vele anderen. Sommigen waren nog maar kort in aanraking gekomen met de Sion Kids Movement, anderen zijn in de afgelopen tien jaar gevormd om te 'staan voor Israël'. Deze veel gebruikte aanduiding houdt meer in dan een boek lezen over Israël, een lezing aanhoren of zelfs een reisje naar Israël maken

(wat het grote gros in Papua vóór het koninkrijk Gods baan breekt niet gegeven is). Ik was op de eerste bijeenkomst die ik in Papua meemaakte, in Sorong (een kwartiertje vliegen vanaf Manokwari) ervan getuige hoe ongeveer veertig mensen naar voren geroepen werden. Zij werden die avond bevestigd in hun bediening, te staan voor Israël. Broeder Marthen vertelde later, dat hij hen uitgedaagd had. 'Als je er aan twijfelt, of je bereid bent, de prijs te betalen voor het staan voor Israël, verlaat dan de rij en ga naar je plaats'. Ze bleven allemaal! Ik mocht een zegen over hen uitspreken, en daarna werden zij een voor een door br. Marthen toegesproken. Dat duurde wel even, want iedereen kreeg een persoonlijk woord.

'Als je in deze tijd zwijgt...!'

'Staan voor Israël' komt overeen met datgene waartoe Mordechai zijn pleegdochter Esther oproep. Haman had het plan in elkaar gezet dat alle Joden uit de 127 provincies van het Perzische rijk, van Ethiopië tot India tot de laatste man moesten worden uitgeroeid. Aan het eind van het jaar was de datum daarvoor vastgesteld. Nu zal Esther toch echt haar afkomst uit Juda bekend moeten ma-

ken. Als Esther nú blijft zwijgen, zal de verlossing van de Joden wel van een andere kant komen, 'maar gij en uws vaders huis zult omkomen' (Esther 4:14). Zou Esther de koninklijke waardigheid niet juist daarvoor ontvangen hebben, om die nu ten gunste van Juda aan te wenden?

Openlijk en vermomd antisemitisme

De situatie van vandaag lijkt als twee druppels water op die in het boek Esther. De haat tegen de Joden neemt overall toe, vooral in het westen. Er is echter een heel venijnige en sluikse vorm van antisemitisme die als zodanig niet wordt onderkend. Anti-Sem betekent: anti de Naam van God. Heel veel mensen, ook in de kerken, verslijten de Bijbel voor een puur menselijk boek. Zij ontdoen het Woord van zijn openbaringskarakter. Als je de Bijbel meent te kunnen uitleggen zoals het je belieft, sta je gewoon op tegen God. En als er geen ontzag voor God ('vreze des HEEREN') meer is, is ook het ontzag weg voor alles wat aan Hem behoort. Het ontzag voor het huwelijk (van man en vrouw welteverstaan), het ontzag voor het prachtige leven in de moederschoot, het ontzag voor het volk van God, Israël, voor het land Israël en de stad Jeruzalem, en voor het hele plan van God. Het oude heidendom dat Hitler in zijn nazisme nieuw leven inblies, is allang en breed onder ons herleefd. We noemen het alleen anders, maar de atmosfeer vandaag is anti de God van Israël en anti de Messias als de komende Koning van Israël. De nood in ons land is heel groot. Ik heb meer dan eens tegen de Papua's gezegd: 'Jullie zijn rijk, wij zijn arm!'.



De kinderen uit kampong Wem.

'De overlevenden van alle volken'

Op een avond hield ik een indringende boodschap n.a.v. Zacharia 14 : 16. De Engelse vertaling spreekt van de 'survivors of all nations'. De overlevenden van die volken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. *'Die zullen van jaar tot jaar optrekken naar Jeruzalem, om daar de Koning, de Heere der heerscharen te aanbidden en het loofhuttenfeest te vieren'*. Het is allesbehalve vanzelfsprekend dat alle volken (waaronder Nederland) in het koninkrijk zullen delen. Als de vier engelen nog niet bij de Eufraat staan opgesteld, dan zeker spoedig. Jaar, maand, dag en uur zijn door de Vader vastgesteld, om, wanneer deze engelen worden losgelaten *'het derde deel der mensen te doden'* (Openb. 9:15). Dat is niet wreed van God, maar het is uitermate

dwaas van die volken, die samenzworen om Israël en Jeruzalem van de kaart te vegen. Terwijl zij met hun biochemische wapens op Jeruzalem afsnellen, zal er verwarring ontstaan in het vijandelijke leger en...zij vallen in hun eigen zwaard (Zacharia 14: 1-15). Met de wapens, bedoeld voor de vernietiging van Israël, vernietigen zij zichzelf! De grond rond Jeruzalem zal bezaaid



Wat een ontvangst in Kunda!

zijn met lijken. Israël zal zeven maanden bezig zijn, om de lijken van hun vijanden een voor een te begraven. Ze maken er geen massagraf van, zoals hun vijanden deden toen zij hen verbrandden in de crematoria van de vernietigingskampen. Israël respecteert elke vijand als een schepsel van God. Hoe zal het in die zeven maanden tot hen doordringen, dat God , na eeuwen van pogingen tot uitroeiing, het uiteindelijk voor Zijn volk heeft opgenomen. Alleen de 'overlevenden van alle volken' zullen in het koninkrijk van de Messias delen. Hoe urgent is de boodschap aan het adres van alle overheden en machthebbers:

'Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, Gij rechters der aarde, laat u tuchtigen, dient de HEERE met vreugde, verheugt u met beving, kust de Zoon (d.w.z. aanbidt Hem, valt Hem te voet) opdat Hij niet toorne....' (Ps. 2:10-12a)

De kinderen in kampong Wem

In de veertien dagen dat ik in Papua was, mocht ik zes kampongs (dorpen) bezoeken. Zes van de vijftenzestig die op dit moment reeds 'staan voor Israël'. Het bezoek aan Kunda was een absoluut hoogtepunt. De avond ervoor zei mijn vertaler: 'De mensen in Kunda kunnen vannacht niet slapen, zo enthousiast zijn zij om morgen het Woord van God te horen!' Ik kon er zelf ook nauwelijks van slapen, en was heel vroeg uit de veren op mijn kamer in Sorong. We vertrokken half zeven. De weg was wel beter maar had nog heel slechte gedeelten waar je, soms heel plotseling, vaart moest minderen. Slingerend tussen de bergen, te midden

Activiteiten: o.m. Maandelijkse lezing en Israëlbidstond, Oude kerkweg 88 in Doornspijk elke 3e zaterdag v.d. maand, 14.30-16.00 uur.



De mensen in Kunda luisteren aandachtig naar Gods Woord.

van een prachtige schepping, stopten we na uren bij kampong Wem om een tante van pastor Marthen mee te nemen naar Kunda. We liepen even deze kampong in. Op het terrasje voor een huis hoorde ik voor het eerst de kinderen in actie. Zij beantwoordden de proclamatie 'Shalom Elohiem,' met 'Elohiem shalom', en 'Tuhan Jesu, Ray Israel' (de Heere Jezus, Koning van Israël) met: 'Ray Israel, Tuhan Jesu'.

Daarna hoorde ik hen allemaal luid en duidelijk alle voorouders van Jezus opzeggen: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel enz. Via de twaalf zonen van Jakob ging het met Juda verder, en volgden zij (als ik het goed heb) de voorvaders van Jezus uit Mattheus 1. Wat een respect voor het voorgeslacht van Jezus! Het was een bevestiging van mijn eerste boodschap, die ik vrijdagavond 22 januari in Bandung hield over Jezus' woord: *'Ik ben de wortel en het geslacht van David'* (Openb. 22:16). Ik zou er in Kunda mee beginnen.

Kunda loopt massaal uit voor Jezus, de Koning van Israël!

Wat een ontvangst in Kunda! De mensen hadden uren op ons gewacht, want de weg had toch meer obstakels dan gedacht. Aan het begin van het pad dat naar de tenten van de samenkomst leidde, hing een groot spandoek. Deze conferentie van één dag was echt een groot gebeuren voor deze eenvoudige mensen. Pastor Marthen Su, mijn vertaler Tonce en ik werden eerst officieel welkom geheten, omhangen met een harige rok. Wij stapten het raamwerk van een Papuaboot in, begeleid door meisjes in hun traditionele kledij. Voorop liep een man die door een toeter steeds iets riep, dat onmiddellijk door de vele begeleiders met "hoi, hoi" werd beantwoord. Een woord dat hij riep verstond ik in elk geval: 'Jeruzalem!'. Ik moest vechten tegen mijn tranen, want het voelde echt of je opging naar Jeruzalem, en dat is toch vooral een zaak van vreugde! We kwamen aan bij de grote samenkomst, geheel gevuld, en het afdak er omheen, eveneens gevuld met mensen. Voor in de tent werden we nogmaals welkom geheten. Alles was een feest! De heerlijke zang (want o, wat een lofprijs en aanbidding en een kracht in hun zang!), het woord delen, twee maal een uur met een kleine 'break' met lofprijs. Daarna

het onderwijs van pastor Marthen Su. Na de maaltijd de vergadering met vertegenwoordigers van de vier kampongs uit het gebied van Zuid Sorong. Praktische vragen werden beantwoord. Aan het slot van de dag werd mij gevraagd nog twintig minuten te spreken. Ik sprak n.a.v. Lukas 9:51-56 . Jezus, op weg naar Jeruzalem, stuurt boodschappers uit naar een dorp van de Samaritanen, om alles voor Hem gereed te maken. Maar....Jezus was niet welkom. Waarom niet? Omdat Zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. Dan gaan ze naar een ander dorp. We weten van het stadje Sichar, ook Samaritaans, dat het haar poorten voor Jezus opende. Via die ene vrouw met de kruik op haar hoofd. Jezus legde haar leven tot op het bot bloot. Zij accepteerde het. De liefde van Jezus brak haar trots. Jezus confronteerde haar met het feit dat de verlossing uit Juda komt. Toen dat tot haar doordrong en zij in Hem de Messias vond, nam zij...het hele stadje Sichar mee naar Jezus! Ik mocht de mensen in Kunda bemoedigen. Ook in deze tijd

Najaar 2016 vervalt de postbus 692 te Assen. Post graag versturen naar ons privéadres in Hoogeveen of naar onze vertegenwoordigster (zie onderaan laatste pagina)

heeft Jezus Zijn aangezicht gericht naar Jeruzalem. Nu niet om te lijden en te sterven, maar om als Koning te regeren op de troon van David! Jullie hier in Kunda zijn niet als dat ene dorp dat haar deuren voor Jezus als Koning van Israël sloot, maar als Sichar dat Hem verwelkomde! Jullie zijn gezegend! Door jullie liefde tot Jezus, als de Zoon van God maar ook als de Zoon van David Die komt om Zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem te vestigen, behoren jullie - als laatsten die het Evangelie hoorden - tot de eersten die mogen binnengaan! Halleluja!



Voorgangers en leiders ontvangen enkele exemplaren van het net verschenen boekje van Pastor Marthen Su. Wij hopen dit boekje in het Nederlands uit te geven, vooral voor de Indonesiërs en Papua's onder ons.

De opwekking gaat als een lopend vuurtje.....

Ciska, een jonge vrouw die in kampong Betav Sarmi woont, bezocht vorig jaar (2015) een conferentie van de Sion Kids Movement in Timika. Zij raakte in vuur en vlam voor Jezus, als de Koning van Israël. Zij bracht het vuur over in haar eigen kampong.